

Heusden-Zolder

Theo Houben doet het verhaal:

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Op het mijnterrein in Zolder werden barakkenkampen gebouwd voor Russische krijgsgevangenen. Zij werden gedwongen in de mijn te werken. Dit kamp herbergde op 20 oktober 1942 252 krijgsgevangenen. Velen onder hen konden ontsnappen en zich verbergen in schuilplaatsen in de bossen van Domein Vogelsanck. De Russen verdeelden zich in twee verzetsbewegingen: de enen waren tsaristisch gezind; de anderen waren communistisch gezind. Dat leidde tot spanningen en zelfs tot een moordaanslag op een Russische inlichtingenofficier.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Heusden-Zolder, Russen in de
bossen van Zolder

1944

2020