

Herstappe

Dragan Markovic vertelt:

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Herstappe merkte al snel dat de oorlog begonnen was. De Duitse aanvallers passeerden het dorp op weg naar het westen. Ze namen daarbij bewust niet de Steenweg tussen Luik en Sint-Truiden, waar meer Belgische verdediging aanwezig was. Tijdens de oorlog lag Herstappe op een verzetsroute om piloten en werkweigeraars te verbergen. De holle wegen en hagen rond het dorp waren ideaal om je ongezien te verplaatsen. Een oud-burgemeester waarschuwde het dorp telkens als er een Duitse patrouille aankwam, door op zijn hoorn te spelen. Zo hadden de dorpelingen een beetje tijd om wat eten en andere zaken te verstoppert.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Herstappe, hoe het dorp
de oorlog beleefde

1945

2020