

Ham

Luc Willems van de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Lucia doet zijn verhaal.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Elke dag kwamen de pelotons vanuit hun kantonementen naar de loopgraven om er te werken. Met een klein schopje moesten ze alles uitgraven. ‘s Avonds keerden ze vermoeid terug vanop de Kepkensberg. Dan konden ze genieten van het sociale leven in hun kantine, in de lokale cafés of rond de haard bij de mensen thuis.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Ham, loopgraven op de
Kepkensberg

1944

2020